



Đức Hồng y O'Malley Boston bước sang tuổi 80, cuộc đời và sự nghiệp cống hiến cho Giáo phận và Giáo hội toàn cầu.

Thanh Quảng sdb – (Aleteia - Antoine Mekary)

ĐHY O'Malley là một tu sĩ dòng Phanxicô Capuchin đã khôn ngoan dìu dắt Giáo phận vượt qua những vót như bê bối lạm dụng tình dục của giáo phận và lan tỏa một tầm ảnh hưởng tốt đẹp cho toàn thế giới.

Đức Hồng y Seán Patrick O'Malley, Tổng giám mục Boston, bước sang tuổi 80 vào ngày 29 tháng 6 và không còn quyền bỏ phiếu trong mật nghị hồng y.

Tuy nhiên, vị hồng y này vẫn tiếp tục giữ các vai trò quan trọng sau năm năm cai quản giáo phận theo sự mời gọi và bổ nhiệm của Đức Phanxicô.

Ngoài việc đứng đầu một trong những tổng giáo phận quan trọng vào bậc nhất của Hoa Kỳ, Hồng y O'Malley còn là chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên của Vatican, từ tháng 5 năm 2014 và là thành

viên của Hội đồng Hồng y, một cơ quan được thành lập vào năm 2013 để tư vấn cho Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc cải cách Giáo triều Rôma và các vấn đề khác.

Một lá thư công khai

ĐHY O'Malley, một người xuất hiện trước công chúng trong chiếc áo choàng màu nâu của dòng Capuchin và thích được gọi là "Hồng y Seán", theo truyền thống của dòng Phanxicô là sử dụng tên riêng, ngài thường xuyên phải bay về Rome hàng tháng. Đầu tháng này, ngài về Vatican để tham dự các cuộc họp của Hội đồng Hồng y.

"Một lần nữa, chủ đề của cuộc họp này tập trung rất nhiều vào vai trò của phụ nữ trong Giáo hội", ĐHY viết trên blog của mình.

Nhưng điều đó đã bị lu mờ bởi một lá thư mà O'Malley đã viết cho các quan chức của Giáo triều Rôma với vai trò của mình tại Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên. Bức thư được công bố vào thứ sáu, thúc giục các viên chức Vatican thực hiện "thận trọng mục vụ" liên quan đến việc sử dụng các lý thuyết của Cha Marko Rupnik, một tu sĩ Dòng Tên, người bị cáo đã lạm dụng tình dục và tâm lý nhiều phụ nữ trong nhiều năm qua. Đức Hồng y giải thích rằng các cơ quan của Giáo triều vẫn sử dụng hình ảnh biểu tượng của vị linh mục người Slovenia này trong thông tin liên lạc của họ và một số nơi Công giáo trên khắp thế giới đang cân nhắc việc gỡ bỏ những bức tranh mosaic của ngài.

Bức thư của Đức Hồng y được đưa ra một tuần sau khi một viên chức Vatican, phát biểu tại một cuộc họp với báo chí Công giáo tại Hoa Kỳ, về việc bảo vệ việc sử dụng tác phẩm nghệ thuật của Rupnik trên trang web và các thông tin liên lạc chính thức của mình.



Đức Giáo hoàng Phanxicô nói chuyện với Đức Hồng y Hoa Kỳ Sean Patrick O'Malley khi đến tham dự công nghị Giáo hoàng tại Vatican vào ngày 13 tháng 2 năm 2015.

Di sản Boston

ĐHY O'Malley chắc chắn sẽ được nhớ đến như một người đã nhận giáo phận Boston trong hoàn cảnh một giáo phận đang phải đối phó với nhiều vụ lạm dụng tính dục gây chấn động trên toàn thế giới, đưa đến sự thay đổi đáng kể trong Giáo hội Công giáo.

Vào đầu năm 2002, tờ The Boston Globe bắt đầu đưa tin về các vụ lạm dụng tình dục do các giáo sĩ gây ra và cách xử lý không cân xứng của tổng giáo phận đối với các vụ việc đó. Vụ bê bối cuối cùng đã dẫn đến việc từ chức của Đức Hồng Y Tổng giám mục lâu năm của Boston, Hồng y Bernard Law.

Boston cần một giám mục có thể sửa chữa những thiếu sót trước việc chăm sóc cho các nạn nhân và bắt đầu khôi phục lại uy tín đã bị các hành vi lạm dụng tính dục đã làm tổn hại nghiêm trọng cho việc mục vụ của Giáo hội.

Eric MacLeish, một luật sư đã đại diện cho hàng trăm nạn nhân bị lạm dụng tình dục, đã biết về danh tiếng của vị TGM O'Malley, khi ngài còn cai quản Giáo phận Fall River, Massachusetts, 1992-2002. Một cựu linh mục ở đó đã xâm hại cả 100 trẻ em và MacLeish đã đại diện cho một số nạn nhân. Ông nói rằng với tư cách là giám mục, O'Malley người "rất giàu lòng trắc ẩn, đã gặp gỡ tất cả các thân chủ của ông".

"Ngài đã làm điều đúng đắn", MacLeish nói với tờ The Boston Globe.

Dưới sự lãnh đạo của TGM O'Malley tại Boston, "nhiều nguồn lực đáng kể" đã được đưa ra để giải quyết các khiếu nại của nạn nhân bị lạm dụng tình dục, luật sư nói thêm.



Giáo hoàng John Paul II đã bổ nhiệm O'Malley làm Tổng giám mục Boston vào ngày 1 tháng 7 năm 2003.

Trách nhiệm giải trình và quan tâm

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Globe vào tháng này, O'Malley cho biết ngài đã thiết lập các giao thức rõ ràng, chẳng hạn như yêu cầu tất cả những nạn nhân khiếu nại về lạm dụng phải được báo cáo cho các cơ quan pháp luật. Ngài đã thuê một cựu công tố để giám sát các vụ khiếu nại về lạm dụng và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của luật pháp. Ngài cho biết Giáo hội trả tiền cho sự hỗ trợ tâm lý cho những người bị lạm dụng và gia đình của họ.

Tiến sĩ Thomas Groome, một giáo sư thần học và giáo dục tôn giáo tại Đại học Boston, nói với tờ Globe: "Đức Hồng y O'Malley là một món quà Chúa gửi đến cho giáo phận".

Giáo sư Groome cho biết ĐHY O'Malley đòi buộc các linh mục vi phạm phải chịu trách nhiệm và chăm sóc các nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

Groome cho biết ngài là một nhà lãnh đạo Giáo hội đầu tiên và quyết liệt nhất giải quyết vấn đề đó.

Giáo sư Groome cho hay: “ĐHY không bao giờ mệt mỏi khi đảm bảo với chúng tôi rằng chúng ta luôn có một đức tin Công giáo phong phú ... ngay cả khi Giáo hội không hoàn thành trách nhiệm của mình”.

O'Malley cũng đã điều phối cuộc gặp đầu tiên giữa Đức Giáo hoàng với những người sống sót sau lạm dụng – với Đức Giáo hoàng Benedictô XVI vào năm 2008. Ngài cũng sắp xếp một cuộc gặp gỡ khác cho ĐTC Phanxicô vào năm 2015.

Tờ báo Globe cho biết: Trong năm đầu tiên cai quản giáo phận Boston, Đức tổng đã giải quyết khoảng 540 vụ kiện với số tiền bồi thường lên tới 84 triệu đô – một khoản tiền khổng lồ vào thời đó. Cuối cùng, các khoản thanh toán lên tới 170 triệu đô!

ĐHY O'Malley chia sẻ với tờ báo: “Chúng tôi đã ở trong một cuộc khủng hoảng khủng khiếp! Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã vượt một chặng đường dài để tái lập lại một tình thế bình yên”.

Một tổng giáo phận đối diện với "sự sụp đổ tài chính"

Tờ Globe cho hay tổng giáo phận đối diện với "sự sụp đổ tài chính" khi Đức O'Malley trở thành tổng giám mục.

“Tổng giáo phận đã thâm hụt 15 triệu trong ngân sách hàng năm, cuối cùng Giáo phận nợ 32 triệu đô của Hiệp Hội Hiệp sĩ Columbus. Đây là số tiền vay mượn để giải quyết các vụ kiện tụng, nên cả quỹ hưu trí của giáo sĩ và giáo dân của tổng giáo phận đều bị ảnh hưởng. Theo tờ Globe cho biết, có hơn 1.000 vụ kiện còn đang chờ để được xét xử...”

Trong khi ấy, số lượng giáo xứ bị giảm xụt trong nhiệm kỳ của ĐTG O'Malley, đang từ 357 giáo xứ vào năm 2003, tụt xuống còn 249 giáo xứ. Các trường Công giáo đã giảm từ 160 trường vào năm 2003, với số lượng

học sinh là 55,000 em, xuống còn 92 trường với số lượng học sinh là 32,000 học sinh.

Nhưng vị Tổng giám mục mới phải là người đầu tiên hy sinh. Chín ngày sau khi nhậm chức, ĐHY tuyên bố ngài sẽ dọn ra khỏi dinh thự mà vị tiền nhiệm của ngài đã sống, để dọn về một căn hộ của giáo xứ bên cạnh! ĐHY nói "tôi thích có một nơi ở đơn giản".



Đức Hồng y Seán Patrick O'Malley phát biểu tại một cuộc họp báo về cuộc khủng hoảng lạm dụng.

Đức Phanxicô mẫu gương cho một Hồng Y dòng Phanxicô

Bắt chương gương của Đức Phanxicô, chọn sống trong một căn hộ đơn giản thay vì tại Cung điện Tông tòa bên cạnh Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Công việc của ĐHY O'Malley ở Boston đã thu hút sự chú ý của vị tân giáo hoàng, Đức Phanxicô đã sớm bổ nhiệm ngài làm chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên.

Ở vị trí này, Đức Hồng y đã ban hành các hướng dẫn cho các giám mục để phản hồi các báo cáo về tình trạng lạm dụng tình dục của giáo sĩ và những người khác, đang làm việc cho Giáo hội.

Các trang mạng ở Pháp (i.Media) cho hay: "Vị hồng y người Mỹ đã làm cho tiếng nói của các nạn nhân được lắng nghe" và tại đài Vatican, ĐHY cho công bố hiến chương "Ánh sáng Muôn Dân" Motu proprio Vos estis lux mundi, thành quả của Thượng hội đồng Vatican năm 2019 về lạm dụng tình dục, trong đó nêu rõ trách nhiệm của các giám mục và bề trên các Dòng tu trong cuộc chiến chống lại tội lạm dụng".

Đức Phanxicô đã yêu cầu ủy ban giám sát việc thực hiện Vos estis, "cho các nạn nhân bị lạm dụng có một con đường rõ ràng và dễ tiếp cận để tìm kiếm công lý".

Ủy ban cũng được giao nhiệm vụ soạn thảo báo cáo thường niên – báo cáo đầu tiên dự kiến sẽ được công bố vào mùa hè này – về các sáng kiến của Giáo hội trong việc bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương.

Vào tháng 3 năm 2023, Cha Dòng Tên Hans Zollner, một thành viên ban đầu của ủy ban, đã từ chức, đặt ra câu hỏi về năng lực, tính minh bạch tài chính và quản trị của cơ quan này. Cha Zollner lên án việc ủy ban không có khả năng hợp tác với Bộ Giáo lý Đức tin, nơi xử lý các vụ lạm dụng nghiêm trọng nhất.

ĐHY O'Malley cho biết ngài "ngạc nhiên, thất vọng và bất đồng sâu sắc" với Cha Zollner trước lời cáo giác đó. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh Ủy ban vẫn tiếp tục làm việc về tính minh bạch của mình, công bố biên bản các cuộc họp một cách có hệ thống và thực hiện các thay đổi đối với ban giám đốc.

Sự hấp dẫn ban đầu về Thánh Phanxicô

Sinh ra tại Lakewood, Ohio, ngày 29 tháng 6 năm 1944, Seán Patrick O'Malley là người con thứ hai trong gia đình có bốn anh chị em. Cha ngài là luật sư, mẹ ngài là một người nội trợ, và một người chú là một linh mục. Ngài theo học tại Trường trung học thánh Fidelis, một trường trung

học do các tu sĩ dòng Phanxicô Capuchin điều hành tại Butler, Pennsylvania. Ngài được thu hút bởi tình yêu của Thánh Phanxicô dành cho người nghèo, "sự giản dị, niềm vui và ý thức trở thành một người anh em cho mọi người".

O'Malley đã theo học để trở thành linh mục tại Chủng viện thánh Fidelis, cũng ở Butler, và theo học Cao đẳng tại học viện Dòng Capuchin ở Washington, D.C. Ngài tuyên khấn ngày 14 tháng 7 năm 1965 và được thụ phong linh mục vào ngày 29 tháng 8 năm 1970.

Sau đó, ngài tiếp tục học Thạc sĩ về giáo dục tôn giáo và tiến sĩ về văn học Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cả hai đều tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở Washington, D.C. Ngài cũng giảng dạy tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ (CUA) từ năm 1969 đến năm 1973.

Tuần này (7/2024) đại học mà ĐHY O'Malley đã theo học, khởi xướng sáng kiến gây quỹ để thành lập quỹ Hồng y Seán P. O'Malley dành cho việc Mục vụ và Truyền giáo của người Mỹ gốc Tây Ban Nha theo học trong Trường Thần học và Nghiên cứu Tôn giáo của đại học CUA.

Tiến sĩ Peter Kilpatrick, Viện trưởng Đại học Công giáo đã viết: "Tình yêu và sự tận tụy của ĐHY O'Malley đối với cộng đồng người gốc Tây Ban Nha và La tinh là tấm gương phi thường cho Giáo hội tại Hoa Kỳ".

Năm 1973, O'Malley bắt đầu phục vụ với tư cách là Giám đốc điều hành của Trung tâm Mục vụ cho người Mỹ (El Centro Catolico Hispano) tại Tổng giáo phận Washington trước khi được bổ nhiệm làm Đại diện Giám mục (Episcopal) lo cho cộng đồng người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Haiti và giám đốc điều hành Văn phòng Bộ Xã hội của Tổng giáo phận vào năm 1978. Trong những ngày đầu của chức linh mục, cha O'Malley đã phát huy những cam kết vững mạnh đối với các vấn đề công lý xã hội và chăm sóc cho những người nhập cư mới.

Tổng giám mục Boston Hồng y Seán O'Malley đã từng đi bộ gần hàng rào biên giới Hoa Kỳ-Mexico sau 'Thánh lễ đặc biệt ở gần Biên giới' vào ngày 1 tháng 4 năm 2014 tại Nogales, Arizona.



Đường về Boston

Đức thánh Giáo hoàng John Paul II đã đưa ngài từ Washington năm 1984, về làm giám mục phó của Giáo phận Thánh Thomas ở Quần đảo Virgin vào ngày 30 tháng 5 năm 1984. Ngài được thụ phong giám mục vào ngày 2 tháng 8 năm 1984, ngày lễ Đức Mẹ, Nữ vương các Thiên thần, một ngày quan trọng của Hội Dòng Phanxicô, tại Nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô của Giáo phận thánh Thomas, Quần đảo Virgin. (Ngoài ra, thật trùng hợp, ngày sinh của vị hồng y này lại trùng với Ngày lễ Thánh Phêrô và Phaolô.) Ngài trở thành giám mục giáo phận của giáo phận Caribe vào ngày 16 tháng 10 năm 1985.

Bảy năm sau, Giám mục O'Malley thấy mình phải quay về lại đất liền Hoa Kỳ. Với tư cách là giám mục của Giáo phận Fall River trong 10 năm, từ năm 1992 đến năm 2002, Giám mục O'Malley có thể khẳng định mình là mục tử địa phương và điều hành Hội đồng Công giáo Giáo phận Massachusetts, đặc biệt với các vấn đề phò sự sống.

Sau đó là một thời gian ngắn làm giám mục của giáo phận Palm Beach, Florida, mà ngài được bổ nhiệm vào tháng 10 năm 2002. Đáng buồn thay, vì vụ bê bối - giám mục đã từ chức sau khi thừa nhận lạm dụng trẻ vị thành niên. Giám mục O'Malley đã ở đó chưa đầy một năm.

Boston và nhiệm kỳ

Boston là nhiệm kỳ dài nhất của ĐHY, kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2006 khi Giáo hoàng Benedict XVI tấn phong ngài lên hồng y. Giáo hoàng cũng đã bổ nhiệm ngài làm thành viên của Bộ Giáo sĩ và Bộ Viện Đời sống Thánh hiến và Hội Đời sống Tông đồ.

Trong chuyến đi Rome để chính thức tiếp quản nhà thờ dành cho chúc Hồng Y vào tháng 9 năm 2006, Hồng y O'Malley đã trở thành vị hồng y đầu tiên trên thế giới ra mắt trang cá nhân là cardinalseansblog.org, mà ngài vẫn tiếp tục cập nhật hàng tuần.

ĐHY O'Malley là cựu chủ tịch Ủy ban Hoạt động Bảo vệ Sự sống của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Ông cũng là người đứng đầu Ủy ban Giáo sĩ, Đời sống Thánh hiến vàƠn gọi.

Hồng y O'Malley cùng người bạn thân của mình là cố Đức cha Lorenzo Albacete tại New York Encounter năm 2011.

Triển vọng tương lai

Đức Hồng y O'Malley đã tham gia vào mật nghị bầu Giáo hoàng Phanxicô năm 2013. Theo tác phẩm (The Election of Pope Francis), một cuốn sách về mật nghị của phóng viên Vatican Gerard O'Connell của tạp chí America, ĐHY O'Malley đã nhận được 10 phiếu bầu vào cuối vòng bỏ phiếu đầu tiên.

i.Media cho biết: “Việc một người Mỹ nhận được nhiều phiếu bầu như vậy là bằng chứng cho thấy tính cách và hành động chống lạm dụng của ngài đã để lại ấn tượng trong tâm trí các hồng y”.

Mặc dù vị hồng y dòng Phanxicô Capuchin sẽ không còn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giáo hoàng nào nữa, nhưng ĐHY O'Malley sẽ có thể tham gia các cuộc thảo luận trong các công nghị trước cuộc bầu cử giáo hoàng.

Trong các công nghị này diễn ra tại Nhà nguyện Sistine, tất cả các hồng y sẽ đánh giá triều đại giáo hoàng vừa qua và đề ra các triển vọng cho triều đại kế tiếp...



Với tuổi vừa tròn 80 của Hồng y O'Malley, Hồng y đoàn còn tổng cộng 236 thành viên, bao gồm 125 cử tri trong trường hợp có mật nghị và 111 Hồng Y không còn quyền bỏ phiếu.

Hoa Kỳ vẫn còn được đại diện bởi 10 vị Hồng y cử tri là: Raymond Leo Burke, Blase Cupich, Daniel DiNardo, Timothy Michael Dolan, Kevin Farrell, Wilton Gregory, James Michael Harvey, Robert Walter McElroy, Robert Francis Prevost và Joseph Tobin.

